

Getuigenis Jo Van Daele

Durven dromen het boek van Wilfried was de puls om een mail te sturen op 26/02/2010 naar MMC, naar Wilfried. Maar er gaat een verhaal aan vooraf : voor ik aan mijn legerdienst begon in 1987 als reserve onderofficier had ik geen meter gelopen, geen sport gedaan dit tot grote frustratie van mijn vader die een succesvolle voetbalcarrière combineerde met fietsen en lopen.

Op vrijdagmiddag was er tijdens mijn legerdienst de escadronscross, niet binnen op tijd ... niet naar huis en mijn loopverslaving was gestart. Na onze verhuis in '91 naar Zwalm, ben ik aangesloten bij Run For Fun de lokale joggingclub en in 2000 een eerste marathon gelopen in Echternach Luxemburg met een, voor mij, niet onaardige 5:00:32. Enkele jaren later kwamen langzaam de rugproblemen die eindigden op een herniaoperatie in 2009. Mentaal was dit een zware periode, je neemt door de pijn aan niets meer deel, je sociaal leven is onbestaande... De dokter die mij opereerde antwoordde op mijn vraag van wat ik zou kunnen doen in de toekomst van sport met : "alles wat geen pijn doet behalve mountainbike".

Ik herinnerde mij een artikel in een loopblad over MMC, na wat zoekwerk kocht ik het boek van Wilfried en op 26/02/2010 verstuurde ik de mail naar Wilfried, de start van mijn leven 2.0! Zoals iedereen passeerde ik in Aalst, het is alsof het gisteren was, met mijn farde vol met loopavonturen onder de arm ontmoette ik Wilfried, mijn oude farde moest ik weggooien en een nieuwe starten, klaar voor het grote werk. De medische test was ... hmm OK ... er was iets met kilo's ... herinner ik mij vaag.

De eerste maanden mocht ik van Tomas NIET naar de trainingen komen, aangezien ik flink wat gelopen had in leven 1.0 zou ik te snel van start willen gaan, een volledig trainingsschema op de Finse piste in Oudenaarde, begonnen met 1 minuut lopen, 1 minuut stappen ... Dan langzaam opbouwen naar de marathon van Londen in 2012, op vrijdagmorgen in Brussel Zuid, om de spanning te verhogen werd mijn tas-met-inschrijfformulier gestolen ... paniek ... maar een telefoontje van Wilfried naar Londen bracht verlossend nieuws, zenuwen weg, ik kon via de "helpdesk" aan mijn nummer raken.



Najaar 2012 waren we klaar voor NY-marathon, de storm Sandy gooide echter roet in het eten... als eerste vliegtuig uit Europa zetten we voet aan de grond, geen metro, overall schade, zou de marathon doorgaan, ja, overtuigd JA werd er geschreeuwd door de officiële instanties, nummer afhalen en tijdens de bustocht kreeg Leonie, onze jongste dochter die mee was een SMS vanuit België ... de marathon was geannuleerd was er op het nieuws ... dit kon niet we waren zelf in NY ... Op dit zelfde moment kreeg Wilfried telefoon (zie foto), zijn zoon had ook het bericht gekregen , de marathon ging niet door ... stilte op de bus ... Iedereen zoekt troost bij iedereen, vrienden voor het leven ... We konden gratis deelnemen het jaar later of kregen ons inschrijfgeld terug.

Compensatiegedrag: 2 weken later dan maar 42Km in Kasterlee gelopen, Ja idd Kasterlee als compensatie van NY, dat kan tellen.

Vele voorbereidingen volgden, prachtige momenten om samen naartoe te leven, mensen leren kennen & dromen waarmaken. De teller staat op 12 met de 6 majors, Echternach, Kasterlee, Ieper, Parijs, Rotterdam, Gent. Hopelijk volgen er meer op het lijstje, tot binnenkort, @MMC.

Graag dank ik vooreest mijn trouwste supporter, Katty onze kinderen Emmy en Leonie die me veel misten tijdens de trainingsuren. Mijn vader zaliger Willy die steeds voor mij aan de aankomst was bij de tientallen wedstrijden die we samen liepen. Nathalie die me al meer dan tien jaar als kinesist steeds weer op de goede baan krijgt na mijn kleine en grote problemen. De vrienden van MMC, vrienden voor het leven zeggen ze, bedankt voor alle aanmoedigingen en ... op mij te wachten aan de aankomst. Wilfried als eeuwige positieve maar strenge motivator. Tomas voor zijn geduld om mij steeds op schema te zetten. (Graag draag ik deze tekst op aan een speciaal iemand, insiders understand ... thanks dat ik je mocht kennen)

Jo Van Daele , also member of the MMC Snails ☺